

οχι δουλειά τις κυριακές / κυριακή γιορτή και σχολή,

Δουλειά και κατανάλωση 365 μέρες το χρόνο

Την Τρίτη 8/7 τα θερινά τμήματα της Βουλής ψήφισαν και έκαναν νόμο του κράτους την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων 365 μέρες το χρόνο σε περιοχές τριών περιφερειών: Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Νότιου Αιγαίου. Την άνοιξη που μας έρχεται το μέτρο θα αξιολογηθεί και θα εφαρμοστεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Άραγε, αξιολόγηση από ποιους, με ποια κριτήρια, ορίζοντας ως αποτελεσματικό τι και για ποιους;

Η πολυμέτρη επίθεση εργοδοτών και κυβερνώντων προς τον κόσμο της εργασίας, στα εργατικά μας δικαιώματα, τις κατακτήσεις μας και την αξιοπρέπεια μας συνεχίζεται. Στον κλάδο του εμπορίου η επίθεση τους αυτή έχει ως μια από τις βασικές της αιχμές την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας.

Από τη μια η διαρκής μεθόδευση της υποτίμησης της εργατικής μας δύναμης, προς όφελος του συνόλου των αφεντικών (μεγάλων και μικρών, ντόπιων και ξένων) και από την άλλη ο ανταγωνισμός για το μοίρασμα της πίτας της αγοράς προς όφελος των μεγαλύτερων δημιουργούν ένα ασφυκτικό τοπίο για τις ζωές μας πάνω από τις οποίες βλέπουμε να περνά ως οδοστρωτήρας η «πολυπόθητη» ανάπτυξη τους.

Και τι αφορά εμάς, ως καταναλωτές;

Και όσο για τους καταναλωτές, δηλαδή στην ουσία για όλους εμάς που δουλεύουμε σε άλλους κλάδους ή που είμαστε άνεργοι, νεολαίοι ή και συνταξιούχοι, το ζήτημα της κατάργησης της Κυριακάτικης αργίας δεν είναι κάτι έξω από τη ζωή μας και από τους αγώνες που δίνουμε ή που καλούμαστε να δώσουμε. Είναι ξεκάθαρο ότι πολύ γρήγορα η επιλογή μας να ψωνίζουμε τις Κυριακές θα συντελέσει καταλυτικά στο να καταλήξουμε να δουλεύουμε κι εμείς και τις Κυριακές! Και όχι φυσικά στο να λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας, όπως οι «από πάνω» υποκριτικά διατείνονται. Είναι ξεκάθαρο επίσης, ότι αυτό που μας λείπει δεν είναι οι επιπλέον ώρες για να ψωνίσουμε. Σε μια περίοδο που η ανεργία χτυπά κόκκινο, οι μισθοί και οι συντάξεις πετσοκόβονται και η καθυστερημένη (ή και η μη) καταβολή μισθών γίνεται καθεστώς, αυτό που πραγματικά μας λείπει είναι τα χρήματα για να ψωνίσουμε. Και βέβαια μας λείπει κι ο χρόνος για να Ζήσουμε. Επίσης, ως μια ελάχιστη ένδειξη ταξικής αλληλεγγύης οφείλουμε να σταθούμε στο πλάι των εργαζομένων στα μαγαζιά και στον αγώνα τους. Είναι ανάγκη να αντιληφθούμε ότι η επίθεση που δέχονται οι συνάδελφοι μας στο εμπόριο είναι κομμάτι της συνολικής επίθεσης που δεχόμαστε όλοι εμείς οι «από κάτω». Και ότι μόνο παλεύοντας όλοι μαζί θα μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε. Και στο κάτω-κάτω δεν είναι δυνατό από τη μια να σιχτριζουμε και να καταδικάζουμε στα λόγια τους κυβερνώντες, τα καθεστωτικά ΜΜΕ, τις τράπεζες, τα συμφέροντα των κεφαλαιοκρατών και από την άλλη με τη στάση μας (πχ ψωνίζοντας τις Κυριακές) να παίζουμε το «παιχνίδι» όλων αυτών στις πλάτες των εργαζομένων.

Κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις ενάντια στην «κυριακάτικη δουλειά» έχουν γίνει σε διάφορες πόλεις, όπως και στην Ξάνθη. Με συμμετοχή, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, εργαζόμενων, ανέργων, ταξικών σωματείων.

Απέναντι όμως στη ζοφερή αυτή πραγματικότητα υπάρχουν και οι αγώνες μας, η προσπάθειά μας να οργανωθούμε ως εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς μας, οι μάχες που δίνουμε συλλογικά και στηριζόμενοι στις δικές μας πλάτες, η αλληλεγγύη που οικοδομούμε μεταξύ μας ως συνάδελφοι. Αγώνες που είναι ένα ανοιχτό στοίχημα για όλους εμάς τους εργαζόμενους να τους δυναμώσουμε. Όλοι εμείς που θρυσκόμαστε πίσω από τις λουσατές βιτρίνες, οι εξοντωμένοι από τα «απελευθερωμένα» ωράρια, την ορθοστασία, την εντατικοποίηση, τους πετσοκομμένους μισθούς ή και την απλήρωτη εργασία, είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε τη δύναμη που έχουμε στα χέρια μας. Να σπάσουμε το καθεστώς της απάθειας αλλά και του φόβου και της εργοδοτικής τρομοκρατίας. Να αντιτάξουμε τη συναδελφική αλληλεγγύη απέναντι στον επιβαλλόμενο μεταξύ μας ανταγωνισμό. Να αγωνιστούμε για τα εργατικά μας συμφέροντα, τα δικαιώματα & την αξιοπρέπεια μας.

**ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΝΤΗ ΓΙΟΡΤΗ – ΔΕ ΘΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΚΙ ΑΥΤΑ
ΠΟΥ ΞΕΡΑΜΕ.**

Τα κομμάτια με πλάγια μορφοποίηση αποτελούν μέρος του κειμένου που μοιράστηκε από το «Συντονιστικό δράσης ενάντια στην κατάργηση της κυριακάτικης αργίας και τα «απελευθερωμένα» ωράρια» στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της απεργίας στον κλάδο του εμπορίου την Κυριακή 13/7.

Για επικοινωνία με το συντονιστικό: syntonistiko_drasis@espiv.net



‘Σιπρλοδ αρσ οσηζκο / ζηησοδμροδκ λικ ηδ δζιολκλ ζη

οχι σαν πελάτης / τις κυριακές ούτε δουλεύουμε, ούτε ψωνίζουμε

γιορτή και σχολή, και ΣΧΟΛΗ / η κυριακάτικη αργία με αγώνες κατακτητήθηκε