

Για μία αντιεθνικιστική-αντιμιλιταριστική/ αντιπολεμική/ αντινατοϊκή καμπάνια δράσεων τον ερχόμενο Απρίλη

Μετά από τον πρώτο κύκλο ενημερώσεων σε διάφορες πόλεις αλλά και την αποστολή με mail ενός πιο συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και οργανωτικού μοτίβου, αποφασίσαμε να δημοσιεύσουμε το κάλεσμά μας για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης καμπάνιας, μιας και πολλές αναρχικές, αντιεξουσιαστικές, ελευθεριακές συλλογικότητες δεν έγιναν παραλήπτες του καλέσματος, είτε λόγω δικής μας παράβλεψης, είτε -σε αρκετές περιπτώσεις- λόγω προβλήματος στο e-mail τους. Πιστεύουμε ότι η δημοσίευση του αρχικού μας καλέσματος, θα βοηθήσει στην επικοινωνία και με ομάδες με τις οποίες δεν καταφέραμε να έρθουμε σε επαφή ως τώρα.

Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε, πως το πολιτικό πλαίσιο που ακολουθεί είναι απλά ο κοινός τόπος της συλλογικότητας “πέλοτο” από την Ξάνθη και της “συλλογικότητας αναρχικών από τα ανατολικά” από τη Θεσσαλονίκη, όπως αυτός κατατέθηκε σε ενημερώσεις που έγιναν σε διάφορες πόλεις του ελλαδικού χώρου.

Είναι οι αποτυπωμένες συμφωνίες μας γύρω από τα θέματα που καταπιαστήκαμε, και που προφανώς δεν προϋποθέτουν την απόλυτη ταύτιση, από ομάδες που πιθανώς να θέλουν να θέσουν άλλες αιχμές ή να τον εμπλουτίσουν με τη συμμετοχή τους στην καμπάνια.

Ένας από τους στόχους μας άλλωστε -που δε θα μπορούσε να συμβαδίσει με την ταύτιση των πολιτικών πλαισίων- είναι αυτή η καμπάνια να αποτελέσει πεδίο συνάντησης και με κοινωνικά-ταξικά μορφώματα ώστε να ξεφύγει από τα όρια μιας αντιπολεμικής καμπάνιας οργανωμένων αναρχικών ομάδων και να λάβει χαρακτηριστικά μίας ευρύτερης κοινωνικής κινητοποίησης.

Πολιτικό πλαίσιο

Εδώ και πολύ καιρό γινόμαστε μάρτυρες μιας ολοένα και αυξανόμενης όξυνσης των διακρατικών εντάσεων και συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή της βαλκανικής χερσονήσου και της ΝΑ Μεσογείου. Με βάση τη διάρκεια και την ένταση των διακρατικών ανταγωνισμών, αλλά και την ανάγνωση της παγκόσμιας οικονομικής/πολιτικής πραγματικότητας έχουμε την εκτίμηση ότι η κατάσταση θα οξυνθεί περαιτέρω. Παρά τις όποιες διαβεβαιώσεις για το αντίθετο, η παγκόσμια οικονομική κρίση συνεχίζει με αμείωτη ένταση. Το παγκόσμιο χρέος βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα από ποτέ, το ΔΝΤ προειδοποιεί για το ξέσπασμα ενός ακόμα επεισοδίου της καπιταλιστικής κρίσης ενώ νέες οικονομικές δυνάμεις διεκδικούν τη θέση τους σε βάρος άλλων.

Θεωρούμε απαραίτητο να αναλύουμε και να κατανοούμε τις σχέσεις κυριαρχίας, συνεργασίας και σύγκρουσης που συντελούνται μεταξύ των κρατικών σχηματισμών στην ευρύτερη περιοχή. Όχι για να στοχεύουμε ανώδυνα σε κάποιον εχθρό έξω και μακριά από τη δική μας πραγματικότητα αλλά ακριβώς για να αναζητήσουμε τις προεκτάσεις των σχέσεων αυτών και τον τρόπο που αυτές γειώνονται μέσα στην καθημερινότητά μας, στον τόπο και το χρόνο που ζούμε και αγωνιζόμαστε.

Μέσα σε αυτή τη συνθήκη λοιπόν πιστεύουμε πως πρέπει να στοχοποιήσουμε τα μεγάλα ενεργειακά έργα που συγκεντρώνουν το γεωπολιτικό ενδιαφέρον αυξάνοντας τις πιθανότητες επέμβασης από ανταγωνιστικές δυνάμεις εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών.

Να εναντιωθούμε στην αναβάθμιση των στρατιωτικών εξοπλισμών τόσο για να σαμποτάρουμε τη συνεχή πολεμική προετοιμασία του ελληνικού κράτους όσο και για να διασφαλίσουμε την κάλυψη των πετσοκομμένων κοινωνικών μας αναγκών.

Να επιτεθούμε στον εντεινόμενο μιλιταρισμό και στην εμπλοκή του στρατού σε κοινωνικά ζητήματα (διαχείριση μεταναστών, τεχνικά έργα, ιατρικός έλεγχος).

Να μπλοκάρουμε την πολεμική προετοιμασία του ελληνικού κράτους και την αναβάθμιση της παρουσίας του NATO στην περιοχή, ενός διακρατικού πολεμικού σχηματισμού το οποίο

πολλαπλασιάζει τις βάσεις και τις δυνάμεις που διατηρεί στον ελλαδικό χώρο με την Ελλάδα να έχει άμεσα συμφέροντα από το βάθεμα της σχέσης της μαζί του, αναβαθμίζοντας έτσι το ρόλο της στην περιοχή.

Με βάση τα παραπάνω θέλουμε το πολιτικό περιεχόμενο της κινητοποίησης να είναι στη βάση του ΤΑΞΙΚΟ καθώς ο πόλεμος μέσα στον καπιταλισμό είναι το ανώτερο στάδιο ξεπεράσματος των οικονομικών συγκρούσεων/αδιεξόδων της κυριαρχίας σε βάρος των εκμεταλλευόμενων, οι οποίοι από μία τέτοια εξέλιξη δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα ενώ διακινδυνεύουν τα πάντα.

ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΟ για να γίνει μέσο αποδόμησης -στην πράξη- του ιδεολογήματος της εθνικής ενότητας-βάση της οποίας δομήθηκαν τα σύγχρονα καπιταλιστικά κράτη και στο όνομα της καλούμαστε να αλληλοσκοτωθούμε- και της σφυρηλάτησης της ενότητας και της αλληλεγγύης μεταξύ των εκμεταλλευόμενων κάθε κράτους. Γιατί είναι μέσα από τους κοινούς μας αγώνες πέρα από τους επίπλαστους εθνικούς και θρησκευτικούς διαχωρισμούς, που θα καταφέρουμε να αντιληφθούμε την κοινή μοίρα που μας επιφυλάσσουν τα κράτη και το κεφάλαιο.

ΑΝΤΙΚΡΑΤΙΚΟ και ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟ γιατί όσο υπάρχει κράτος και καπιταλισμός, είτε σε περιόδους ειρήνης είτε σε περιόδους πολέμου, δεν θα σταματήσουν να ετοιμάζονται νέα σφαγεία για την ανθρωπότητα ούτε θα σταματήσει η ανεξέλεγκτη λεηλασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Όσον αφορά τις συγκεκριμένες αιχμές-στοχεύεις που θέλουμε να θέσουμε, αυτές έχουν ως εξής:

Ενάντια στο NATO

Το NATO ως διακρατική συμμαχία, φύσει επιθετική, με κυρίαρχη δύναμη τις ΗΠΑ, επιχειρεί εκ νέου να ισχυροποιήσει την παρουσία του στη βαλκανική χερσόνησο με στόχο να στηθεί ένα αρραγές φιλοδυτικό μέτωπο. Βασικό ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής αυτής παίζει το ελληνικό κράτος που σχεδιάζει και ήδη σε μεγάλο βαθμό το έχει υλοποιήσει, να μετατρέψει το σύνολο της επικράτειας του σε μια μεγάλη στρατιωτική νατοϊκή βάση. Η ένταση των ανταγωνισμών στην ΝΑ Μεσόγειο αλλά και στην Βαλκανική έχει συγκεντρώσει μέρος της δύναμης πυρός του αμερικάνικου στρατού που επιζητά μόνιμη παρουσία στην περιοχή. Η ολοκλήρωση του παραπάνω σχεδιασμού θα εντείνει τις πολεμικές επεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή με δυνάμεις εφορμούμενες από βάσεις εντός του ελλαδικού χώρου (ήδη συμβαίνει στη Σούδα).

Άλλωστε η ολοένα και μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή μας μόνο κινδύνους εγκυμονεί και σε καμιά περίπτωση δεν ενισχύει την «ασφάλεια» όπως προσπαθεί να μας πείσει η κυρίαρχη προπαγάνδα. Αντίθετα εμπλέκει τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα στα πολεμικά παιχνίδια καπιταλιστικών υπερδυνάμεων, λειτουργεί ως καταλύτης για την όξυνση των διακρατικών ανταγωνισμών και στρώνει το έδαφος για την ανάπτυξη των εθνικισμών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η σκοπούμενη αποθήκευση πυρηνικών όπλων στην αεροπορική βάση του Άραξου σε μια από τις περισσότερο σεισμογενείς περιοχές του ελλαδικού χώρου.

Ενάντια στον πόλεμο

Το ελληνικό κράτος μόνο αμέτοχο δεν μένει στη συνθήκη που αναλύθηκε παραπάνω. Τόσο ως μέλος του πολιτικοστρατιωτικού σχηματισμού του NATO ακολουθώντας πιστά την κεντρική στρατηγική όξυνσης, αλλά και ως μεμονωμένη δύναμη που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα κενά, τις ευκαιρίες και τα αδιέξοδα που παράγονται από τις κεντρικές αντιθέσεις για να ενισχύσει τη θέση του στην περιοχή. Το τελευταίο γίνεται σαφές αν μελετήσουμε τις συντονισμένες κινήσεις που κάνει στα Βαλκάνια προσπαθώντας να πρωτοστατήσει στη νατοϊκή στρατηγική δόμησης αρραγούς φιλοδυτικού μετώπου (ΑΟΖ με Αλβανία, ονοματολογικό Μακεδονίας) αλλά και στην ανατολική μεσόγειο και τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ-Αιγύπτου (εξορύξεις φυσικού αερίου, αγωγοί αερίου, κοινές στρατιωτικές ασκήσεις). Σε αυτό το πλαίσιο οξύνει και την ένταση με την Τουρκία προωθώντας μια οριοθέτηση ΑΟΖ που αποκλείει τη δεύτερη από την επικείμενη λεηλασία του

υπεδάφους της μεσογείου αλλά και διακηρύττοντας την επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12μίλια γεγονός που καθιστά στη διακριτική ευχέρεια του ελληνικού κράτους τον διάπλου του Αιγαίου σε οποιοδήποτε ξένο πλοίο.

Οι κινήσεις αυτές του ελληνικού κράτους συνοδεύονται από μια εντονότατη πολεμική προετοιμασία στο εσωτερικό του. Μετακίνηση και ανακατάταξη στρατιωτικών δυνάμεων, καθημερινές κρατικές και διακρατικές στρατιωτικές ασκήσεις, εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων στην κοινωνική ζωή, αναβάθμιση και προμήθεια εξοπλισμών, σκέψεις για αύξηση του χρόνου της στρατιωτικής θητείας.

Ενάντια στον εθνικισμό και τον милитарισμό

Παράλληλα με τα παραπάνω υπάρχει μια σαφής κατεύθυνση από την κυρίαρχη προπαγάνδα. Είναι γνωστό άλλωστε ότι το πρώτο βήμα για την πολεμική προετοιμασία ενός κράτους είναι η αρραγή συγκρότηση του εσωτερικού μετώπου. Καθημερινά κυριαρχούν στα μμε ρεπορτάζ με εικόνες πολεμικών πλοίων, μαχητικών αεροπλάνων, χάρτες με αλλαγές συνόρων και κινήσεις στρατιωτικών δυνάμεων. Η καλλιέργεια πολεμικού κλίματος στοχεύει στην εμπέδωση του ενδεχομένου ενός πολέμου ως υπαρκτή πραγματικότητα. Από την άλλη το ιδεολόγημα της εθνικής ενότητας είναι η ομπρέλα κάτω από την οποία καλούνται να συστρατευτούν οι εκμεταλλευόμενοι και καταπιεζόμενοι του κάθε κράτους με τους ντόπιους εκμεταλλευτές και καταπιεστές τους. Προετοιμάζοντας, φυσικά, τους πρώτους για να σταλούν στα πεδία των μαχών, με σκοπό να αλληλοεξοντωθούν μεταξύ τους για τα συμφέροντα των τελευταίων. Το σύνολο του πολιτικού συστήματος διαγκωνίζεται στην επίδειξη πατριωτικού φρονήματος και αλληλοκατηγορείται για ενδοτισμό έναντι των όμορων εχθρών.

Από το παραμύθι της μόνιμα αμυνόμενης Ψωροκώσταινας που όλοι την επιβουλεύονται, ως τους διάχυτους αλυτρωτισμούς και από την ενδυνάμωση φασιστικών ομάδων μέχρι την αναβάθμιση του ρόλου του στρατού ο στόχος είναι ένας : η εξάλειψη οποιασδήποτε αντίστασης όποτε και αν αποφασίσει το ελληνικό κράτος να εμπλακεί σε πολεμική σύρραξη.

Μια ματιά στη γειτονική Τουρκία είναι εξόχως διδακτική. Η τουρκική αστική τάξη, όσο ετοιμαζόταν να αναλάβει ενεργό ρόλο στη Συρία, φρόντισε να καταστείλει όποια φωνή από το εσωτερικό της χώρας μπορούσε να αμφισβητήσει τα πολεμοχαρή της σχέδια. Με μαζικές φυλακίσεις και διώξεις επαναστατικών οργανώσεων, πολιτικών αντιπάλων, δημοσιογράφων, μειονοτήτων, εφαρμόζοντας τη στρατηγική της έντασης, ενισχύοντας τον εθνικό κορμό και σπέρνοντας το φόβο σε πλατιά τμήματα της τουρκικής κοινωνίας κατάφερε να επιβάλει ένα αποστειρωμένο τοπίο στο εσωτερικό της χώρας.

Προς τη δόμηση ενός αντιπολεμικού κινήματος

Σε αυτή την αντικειμενική συνθήκη έχουμε χρέος να δομήσουμε ένα στιβαρό και μαχητικό αντιπολεμικό κίνημα με στόχευση ενάντια στους σχεδιασμούς της ντόπιας αστικής τάξης, αλλά και στους ξένους συμμάχους της. Έχουμε χρέος να υπερασπιστούμε τα ταξικά μας συμφέροντα, τις οργανώσεις της τάξης μας, τις δομές, τις κοινότητες αγώνα και τους ανθρώπους μας απέναντι σε οποιαδήποτε επίθεση. Δεν ταυτιζόμαστε με τα συμφέροντα και τους τυχοδιωκτισμούς καμιάς αστικής τάξης. Δεν πολεμάμε για κανένα διακρατικό ανταγωνισμό. Έχουμε χρέος να οικοδομήσουμε ένα ισχυρό διεθνιστικό κίνημα ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στο σύγχρονο ολοκληρωτισμό. Οφείλουμε να δομήσουμε δεσμούς με τους αγωνιζόμενους διεθνώς, να θέσουμε κοινούς στόχους πάλης και να σαμποτάρουμε στην πράξη κάθε πολεμικό σχεδιασμό που επιφυλάσσει την ίδια μοίρα για όλους μας, ανεξάρτητα τη μεριά των συνόρων που στεκόμαστε. Να οικοδομήσουμε ένα πλατύ και διεθνές μέτωπο αγώνα ενάντια στον πόλεμο, το φασισμό, την εκμετάλλευση, τη φτώχεια, την εξαθλίωση, τον ρατσισμό, την πατριαρχία, την κρατική και παρακρατική τρομοκρατία.

Τα παραπάνω περνούν και μέσα από την όξυνση των κοινωνικών και ταξικών αγώνων. Όσο περισσότερο ενεργά είναι τα κοινωνικά κινήματα τόσο περισσότερο δεκτικά είναι στο μπόλιασμα τους με τον αντιπολεμικό λόγο. Ταυτόχρονα με ένα δυνατό κοινωνικό/ταξικό κίνημα εντός των συνόρων θα το διπλοσκεφτεί η κάθε αστική τάξη να μοιράσει όπλα στους εκμεταλλευόμενους και να τους στείλει να αλληλοσκοτωθούν.

Σχετικά με το κάλεσμα

Εδώ και μερικούς μήνες πολλές αναρχικές συλλογικότητες ανά την Ελλάδα έχουν αναπτύξει αντιπολεμικό λόγο και δράση. Θεωρούμε ότι μια συντονισμένη κινητοποίηση θα μας φέρει πιο κοντά στους στόχους που θέσαμε παραπάνω. Όπως σημειώσαμε η στρατηγική του ελληνικού κράτους επιζητά την ολοένα και μεγαλύτερη ταύτιση στις επιταγές του NATO. Θεωρούμε ότι ο ρόλος του συγκεκριμένου διακρατικού οργανισμού στην όξυνση των διακρατικών ανταγωνισμών, στην διαμόρφωση ενός προπολεμικού κλίματος, στην εκτόξευση των δαπανών στις βιομηχανίες όπλων και στην άνοδο των εθνικισμών είναι κομβικός στη σημερινή συγκυρία.

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 70 χρόνων από την ίδρυση του οργανισμού, την κατακόρυφη αύξηση της στρατιωτικής του παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα στην Ελλάδα αλλά και τις τρέχουσες πολεμικές επιχειρήσεις, παίρνουμε την πρωτοβουλία για το κάλεσμα αυτό.

Πιστεύουμε πως οι αναρχικοί και οι αντιεξουσιαστές, είναι οι πρώτοι που θα πρέπει να δώσουν τον αγώνα ενάντια σε διακρατικούς οργανισμούς με καθαρά πολεμικό προσανατολισμό και μάλιστα από μία διεθνιστική, ταξική, αντικρατική και αντικαπιταλιστική σκοπιά. Έναν αγώνα που θα στοχεύει στη συνεργασία των εκμεταλλεζόμενων του κόσμου αυτού, για να αγωνιστούν από κοινού για μια κοινωνία χωρίς κράτη και τάξεις, χωρίς ανισότητες, έμφυλους, εθνικούς και φυλετικούς διαχωρισμούς.

Για το διαδικαστικό

Προφανώς κάθε συλλογικότητα, κάθε πόλη, κάθε περιοχή διαδοχικά θα έχουν την πλήρη πρωτοβουλία των κινήσεων σε όλα τα επίπεδα, από τα πολιτικά πλαίσια που πιθανώς να είναι παραπάνω από ένα, τις ακριβείς κινήσεις, τον τρόπο οργάνωσης των διαδικασιών τους.

Πρωτοβουλία για τη μεγαλύτερη δυνατή δημόσια δράση και κοινωνική απεύθυνση που για εμάς είναι αναγκαιότητα, ξεπερνώντας-από τη στιγμή που έχουμε το χρόνο- τα διαδικτυακά καλέσματα της τελευταίας στιγμής.

Πρωτοβουλία για το αν θα δημιουργηθεί ανοιχτή συνέλευση ή αν θα παραμείνει κάλεσμα μεταξύ ομάδων, αν θα δημιουργηθεί συντονισμός ή συντονισμοί συλλογικοτήτων με μεγαλύτερη πολιτική εγγύτητα και πως αυτοί θα καταφέρουν να συνεννοούνται. Ανεξάρτητα όμως από τον τρόπο και το σχήμα με το οποίο θα επιλέξει να δράσει κάθε ομάδα θα προτείνουμε πριν την πορεία στις βάσεις να γίνει μία κοινή συνέλευση μεταξύ όλων των μορφωμάτων που καλούν στην ίδια βάση προκειμένου να είναι εφικτή η διοργάνωση ορισμένων απαραίτητων πρακτικών ζητημάτων.

Πρωτοβουλία για το ποια ευρύτερα κοινωνικά και ταξικά μορφώματα θα μπορούσαν (σωματεία, συνελεύσεις γειτονιάς, φοιτητικά σχήματα κλπ) να εμπλακούν ενεργά δίνοντας σε αυτό τον αγώνα μία ευρύτερη κοινωνική διάσταση.

Πρωτοβουλία για το ποια και με ποιους όρους θα μπορέσει να είναι η επαφή και ο συντονισμός με οργανώσεις που δεν είναι αναρχικές, αν και θα θέλαμε να γίνει σεβαστό ότι για εμάς θα ήταν τουλάχιστον αλλοιωτικό προς τα χαρακτηριστικά της κινητοποίησης να υπάρξουν σε πιθανές κινητοποιήσεις πανό της Λαϊκής ενότητας, της Πλεύσης Ελευθερίας και της ΚΟΕ. Κάτι που τονίζουμε όχι εξαιτίας κάποιας αριστεροφοβίας αλλά επειδή οι θέσεις τους εδώ και αρκετό καιρό είναι με την «άλλη πλευρά», αυτήν του Ελληνικού εθνικισμού (επιτροπές για «σκοπιανό», καταγγελία της Τουρκίας ως επιθετική χωρίς αναφορά στην επιθετικότητα της Ελλάδας, πολιτικό αβαντάρισμα της Ρωσίας, παρουσία στα συλλαλητήρια για το Μακεδονικό).

Καταληκτικά

Οι ακριβείς δράσεις που θα προκύψουν, θα λήξουν με σαφήνεια τις επόμενες εβδομάδες, μέσα από τις κατά τόπους διαδικασίες με αρχική επιδίωξη στις 6 του Απρίλη να γίνουν

συγκεντρώσεις/ παρεμβάσεις/ πορείες στις πόλεις που δραστηριοποιείται η κάθε συλλογικότητα/ πρωτοβουλία/ συνέλευση και στις 13 να επικεντρωθούμε, αν αυτό καταστεί εφικτό, σε πορείες στην Αλεξανδρούπολη, στη Λάρισα, στον Άραξο ή σε άλλα σημεία όπου έχουν εγκατασταθεί Νατοϊκές βάσεις.

**ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΙ
ΓΕΝΝΑΝΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ Σ' ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΓΗ**

**ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΜΙΛΙΤΑΡΙΣΜΟ, ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ, ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ "ΕΙΡΗΝΗ" ΤΟΥΣ...**

**ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΕΘΝΗ, ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΕΣ, ΣΤΡΑΤΟΥΣ & ΠΟΛΕΜΟΥΣ
ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΤΑΞΕΙΣ, ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ
ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΙΣΟΤΗΤΑΣ,
ΚΟΙΝΟΚΤΗΜΟΣΥΝΗΣ**

peloto@espiv.net| "πέλοτο" - Ξάνθη
a.anatolika@riseup.net | συλλογικότητα αναρχικών από τα ανατολικά - Θεσσαλονίκη