

ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

"...Στο πρόσωπο μου δικάστηκε και καταδικάστηκε η αλληλεγγύη σ ένα δικαστήριο που απλά διεκπεραίωσε τη στημένη δικογραφία της αντιτρομοκρατικής. Αρνούμενος όλες τις κατηγορίες που μου καταλογίζουν παραμένω πολιτικός κρατούμενος στα σύγχρονα κολαστήρια των φυλακών...."

Απόσπασμα από τη δήλωση του συντρόφου Βαγγέλη Σταθοπούλου στο στρατοδικείο.

Στις 23/4/2021 ένας ακόμα αθώος καταδικάστηκε σε 19 χρόνια φυλακή. Βλέπουμε για άλλη μια φορά το προσώπείο της ελληνικής αστικής δικαιοσύνης, να μοιράζει βαρύγδουπες ποινές λόγω πολιτικών φρονημάτων, χωρίς κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο.

Το Νοέμβρη του 2019 ο αναρχικός Δημήτρης Χατζηβασιλειάδης απαλλοτριώνει ένα καζίνο ΟΠΑΠ στον Χολαργό. Κατά τη διάρκεια της αποχώρησης του τραυματίζεται από δικό του λάθος. Ο σύντροφος Βαγγέλης Σταθόπουλος μόλις ενημερώθηκε για τον τραυματισμό έπραξε το αυτονόητο για όσους θέλουν να λέγονται άνθρωποι.

Με δικάζουν, επειδή έδωσα το χέρι μου και πρόσφερα τις πρώτες βοήθειες σε ένα τραυματισμένο σύντροφο. Γιατί όταν ενημερώθηκα ότι ο Δ. Χατζηβασιλειάδης είναι βαριά τραυματισμένος, έκανα την επιλογή να του σταθώ και βάζοντας, την προσωπική και κοινωνική μου ζωή σε κίνδυνο, δεν τον εγκατέλειψα. Ε λοιπόν, δηλώνω απερίφραστα ότι δεν έχω μετανιώσει γι' αυτό. Ακόμα και αν το κόστος μου είναι ήδη μεγάλο και δυσανάλογο, ακόμα και εάν κουβαλώ ένα βαρύ φορτίο για τους κοντινούς μου, ο χρόνος ήταν λίγος και η απόφαση άμεση: σε ένα τραυματία δίπλα του να σταθώ...[Β.Σ.]

Ο Βαγγέλης Σταθόπουλος έκτοτε βρίσκεται προφυλακισμένος κατηγορούμενος για τις δράσεις της οργάνωσης Επαναστατική Αυτοάμυνα με μοναδικά «στοιχεία» ότι άπλωσε το χέρι του στον κατατρεγμένο, γεγονός που ουδέποτε αρνήθηκε και με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα στον 12^ο όροφο της ΓΑΔΑ που ως γνωστόν δεν διαθέτει αναγνώριση κλήσεων.

Η αλληλεγγύη είναι μια σχέση και μάλιστα μια σχέση ανιδιοτελής μεταξύ ανθρώπων. Μια κοινωνική σχέση, έννοια που ιδιαίτερα εμπνέει το ευρύτερο κίνημα αντίστασης και βασική συνιστώσα για να κτιστεί ένας κόσμος ενάντια στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Κοινή συνιστώσα επίσης και στο εσωτερικό των κινήματων αντίστασης παγκοσμίως, βασικό θεμέλιο της ιστορίας τους. Η αλληλεγγύη δεν είναι θέση, είναι στάση ζωής. Γίνεται βίωμα, δείχνοντάς την όχι μόνο στο δρόμο, είναι κομμάτι της ζωής μας, είναι κομμάτι των αγώνων μας ενάντια στην καταπίεση, η απάντηση απέναντι στην καταστολή των αντιστάσεων, η έμπρακτη κριτική μας στον κοινωνικό κανιβαλισμό. Αποτελεί ορόσημο του ανατρεπτικού χώρου, την δείχνουμε ο καθένας και η καθεμία μας στις προσωπικές μας ζωές, ως αντιστεκόμενοι άνθρωποι. Μεγαλώνουμε με αυτή και δίνοντάς της σάρκα και οστά, μεγαλώνει κι αυτή μαζί μας. [Β.Σ.]

Ο Βαγγέλης Σταθόπουλος όπως και τόσοι άλλοι αγωνιστές βρίσκεται πιασμένος στα καφκικά δίχτυα του ελληνικού κράτους. Βρίσκεται έγκλειστος ως τιμωρία για τα πολιτικά του φρονήματα και για τη μακροχρόνια στράτευση του στο αναρχικό κίνημα. Βρίσκεται έγκλειστος γιατί αυτό είναι η επιτέλεση της ουσίας του κράτους:

Όποιος αγωνίζεται, αμφισβητεί, σηκώνει το ανάστημά του, προσφέρει το χέρι στον Άλλο είναι εχθρός του κράτους, της εξουσίας, της βίας που βιώνουμε καθημερινά. Και πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά γιατί αλλιώς, όπως είπε ο καρδινάλιος του Ρετζ μιλώντας για τους καταπιεσμένους του τότε αλλά και του τώρα:

εν αντιθέσει με όλα τα άλλα είδη ισχύος, όταν φτάσουν σε ένα ορισμένο σημείο, μπορούν να κάνουν ότι νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν..

Οι ίδιοι που αφήνουν δεκάδες ανθρώπους να πεθαίνουν καθημερινά στους διαδρόμους του ρημαγμένου ΕΣΥ επιδεικνύουν την πολιτική τους συνέπεια εξοντώνοντας αυτόν που θέλησε να λέγεται άνθρωπος. Και είναι καθήκον μας να επιδείξουμε και εμείς την πολιτική μας συνέπεια και να σταθούμε στο πλάι του όπως και αυτός στάθηκε στο πλάι του Δημήτρη Χατζηβασιλειάδη όταν εκείνος βρισκόταν σε ανάγκη. Κανένας όμηρος στα χέρια του κράτος! Όταν κυνηγάνε έναν θα μας βρίσκουν όλους απέναντι!

