

Συγκέντρωση/Πορεία Κυριακή 12/03 στις 11:00 | Κεντρική Πλατεία

***Μετά την πορεία θα ακολουθήσει ανοιχτή συνέλευση για το κρατικό-καπιταλιστικό έγκλημα στα Τέμπη στο Αυτόνομο Στέκι Ξάνθης στις 14:00.**

Ούτε “τραγικό ανθρώπινο λάθος”, ούτε “ατύχημα - Κράτος και κεφάλαιο δολοφονούν

Μέσω του κρατικού αφηγήματος της “ατομικής ευθύνης” και της “κακής τύχης” επιχειρούν να αποκρύψουν τις θανατοπολιτικές τους. Είναι η ίδια, πάγια τακτική που εφαρμόζεται όλη την προηγούμενη περίοδο. “Φταίνε οι νέοι στις πλατείες” για τους χιλιάδες νεκρούς την περίοδο της πανδημίας, και όχι το ακρωτηριασμένο ΕΣΥ, οι τραγικές ελλείψεις σε ΜΕΘ και φαρμακευτικών υλικών και η ανύπαρκτη πρωτοβάθμια περίθαλψη. “Φταίνε οι μετεωρολόγοι για τα χιόνια, οι ίδιοι οι κάτοικοι για τα σπίτια τους που πλημμυρίζουν ή καίγονται, οι “κακοπληρωτές” για τις πρώτες κατοικίες που πλειστηριάζονται..” κ.ο.κ.

Έτσι και τώρα εναποθέτουν όλες τις ελπίδες τους σε ένα νέο αποδιοπομπαίο τράγο, έτσι ώστε να αποπροσανατολίσουν και να αποφύγουν την ταξική-κοινωνική οργή απέναντι στο κράτος, τα αφεντικά αλλά και τον ίδιο τον καπιταλισμό. Το σύστημα που αντιλαμβάνεται τη ζωή ως κόστος, μας βυθίζει στην εξαθλίωση και δολοφονεί ακόμα και εν ψυχρώ.

Το κρατικό - καπιταλιστικό έγκλημα στα Τέμπη είναι μια ακόμα έκφανση του κοινωνικού - ταξικού πολέμου.

Τα πλούτη και η εξουσία τους είναι βαμμένη με το αίμα μας. Στις ράγες, στα σύνορα με τις δολοφονικές επαναπροωθήσεις και την εξόντωση των μεταναστριών στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, στα νοσοκομεία, στα εργασιακά κάτεργα - με τελευταίο τον θάνατο εργαζόμενου σε λατομείο στο Δήμο Νέστου, τις δολοφονίες μέσα στα Α.Τ., με τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές, και σε κάθε πτυχή της ζωής μας, ο κρατικός μηχανισμός βασανίζει, κακοποιεί, βιάζει, τραμπουκίζει και ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ.

Δεν ξεχνάμε τις κρατικές δολοφονίες, του Νίκου Σαμπάνη, του Κώστα Φραγκούλη, της Zackie Oh και τόσων άλλων θυμάτων της κρατικής εξουσίας. Όσων περισσεύουν και όσων δε χωράνε στα καλούπια τους. Όσων πέθαναν από τις αναθυμιάσεις για να ζεσταθούν, όσων αδυνατούν να επιβιώσουν, όσων οδηγήθηκαν στην αυτοχειρία.

Να μην αφήσουμε άλλο τις ζωές μας έρμαιο της κρατικής εγκληματικότητας, να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας.

Ο μόνος δρόμος είναι η συνολική πάλη ενάντια στο κράτος και το κεφάλαιο, ενάντια στον καπιταλισμό και την πατριαρχία, ενάντια σε αυτό το σάπιο σύστημα εξουσίας, που φέρει στο εσωτερικό του συνολικά τις αιτίες για τη δημιουργία ενός κόσμου εκμετάλλευσης και βίας.

Να συγκροτήσουμε ένα δυναμικό και μαχητικό πόλο που θα δώσει νέα πνοή στην προοπτική των αγώνων μας. Δε θα φάμε από το ξαναζεσταμένο φαγητό - Κόντρα στις έτοιμες λύσεις και στο “λιγότερο κακό” να οργανωθούμε στη βάση! Μέσα από το μαζικό και πολύμορφο αγώνα, την αλληλεγγύη και την αυτοοργάνωση να δομήσουμε στην πράξη τη δικιά μας αντιπρόταση απέναντι στην κρατική-καπιταλιστική δυστοπία. Να αγωνιστούμε για έναν κόσμο ισότητας, αλληλεγγύης, ελευθερίας. Έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, όπου οι ζωές μας μετράνε.