

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΛΟ
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ

Να μην επιτρέψουμε να ξεχαστεί το μαζικό αντιμεταναστευτικό έγκλημα στην Πύλο. Την ημέρα εκείνη, στις 14 Ιουνίου σκάφος “με αδιευκρίνιστο αριθμό” μεταναστ(ρι)ών ανατράπηκε στα ανοικτά της Πύλου προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 600 ανθρώπων! Η ανύπαρκτη βοήθεια από πλευράς ελληνικού λιμενικού, το οποίο για 2 ώρες αδιαφορούσε, συνοδεύτηκε με υψηλής ταχύτητας ρυμουλκήσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον πνιγμό εκατοντάδων ανθρώπων. Σα να μην έφταναν τα παραπάνω, η ελληνική αστυνομία κατάσχεσε 40 κινητά τηλέφωνα από το σύνολο των 104 επιζώντων που βρίσκονταν στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, σε μια προσπάθεια εξαφάνισης του αποδεικτικού υλικού με σκοπό την απόκρυψη των ευθυνών του ελληνικού κράτους. Επιπλέον, 9 άτομα που σώθηκαν από πνιγμό, κατηγορούνται ως διακινητές, γεγονός που αποτελεί πάγια τακτική του ελληνικού κράτους με σκοπό την πονικοποίηση της μετανάστευσης. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις καταθέσεις των επιζώντων οι διακινητές είναι νεκροί. Τέλος, οι υπόλοιποι μετανάστες μεταφέρθηκαν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στη Μαλακάσα, χωρίς πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νομική και ψυχολογική υποστήριξη, και βέβαια χωρίς τη δυνατότητα επικοινωνίας και ενημέρωσης για την κατάσταση των δικών τους ανθρώπων που μπορεί να βρίσκονται στο νοσοκομείο ή ακόμα χειρότερα να αγνοούνται.

Το κρατικό έγκλημα της Πύλου αποτελεί ένα άγριο στιγμιότυπο από τη συνολικότερη βία και τον πόλεμο που βιώνουν οι μετανάστες από τους διακρατικούς ανταγωνισμούς Ελλάδας-Τουρκίας, της ρατσιστικής πολιτικής της ΕΕ, καθώς και των επεμβάσεων των Δυτικών κρατών και του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Μ. Ανατολής. Οι άνθρωποι αυτοί, τα πιο υποτιμημένα κομμάτια της τάξης μας, που στερήθηκαν τα πάντα και αναζητούν μια ελπίδα για τη ζωή τους, βιώνουν μια πραγματικότητα συνυφασμένη με το θάνατο. Από τους πνιγμούς στο Αιγαίο που έχει καταλήξει εκατόμβη νεκρών, τα pushbacks και τις επαναπροωθήσεις, τις φυλακίσεις και στρατόπεδα συγκέντρωσης με άθλιες συνθήκες, μέχρι τα πογκρόμ και τις επιθέσεις από παρακρατικούς φασίστες, όπως πρόσφατα στην Ορεστιάδα.

Το ελληνικό κράτος, όσο και να αρνείται την απάνθρωπη αντιμεταναστευτική πολιτική που ασκεί είναι υπεύθυνο για εκατοντάδες δολοφονίες αυτών των ανθρώπων. Η εργαλειοποίηση των μεταναστ(ρι)ών στα πλαίσια του ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού και η προσπάθεια της Ελλάδας να παίξει το ρόλο του εγγυητή της ασφάλειας των συμφερόντων του κεφαλαίου στην περιοχή, θέτει τους μετανάστες σε μια κατάσταση πολεμικής διαχείρισης. Ταυτόχρονα, η στρατηγική δολοφονιών που ακολουθεί εδώ και χρόνια απέναντι τους στα σύνορα, αλλά και στο εσωτερικό της αναγκάζει τους μετανάστες να στραφούν σε επικίνδυνες θαλάσσιες οδούς με αποτέλεσμα να έρχονται αντιμέτωποι με τα σκλαβοπάζαρα της Β. Αφρικής και την ανοικτή θάλασσα.

Φυσικά, η αιτία δημιουργίας των μαζικών μεταναστευτικών ροών βρίσκεται στην προσπάθεια των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ να εκμεταλλευτούν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές στη Μ. Ανατολή. Τα ισχυρά δυτικά κράτη έχοντας λεηλατήσει επί δεκαετίες τους λαούς της Μ. Ανατολής, έχοντας φτωχοποιήσει εκατομμύρια κόσμου με βομβαρδισμούς, επεμβάσεις κλπ. βγάζουν την ουρά τους απ’ έξω σχετικά με το ζήτημα των μεταναστευτικών ροών. Οι ίδιοι που έχουν αιματοκυλίσει τις περιοχές αυτές είναι που αποφασίζουν για τη μοίρα των εκμεταλλευομένων αυτού του κόσμου. Παράλληλα, η ΕΕ δυσκολεύει ολοένα και παραπάνω τη χορήγηση ασύλου, επιλέγοντας με γνώμονα τα φθηνά εργατικά χέρια που χρειάζονται τα αφεντικά της για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Σε αυτή τη διαλογή, όσες και όσοι περισσεύουν γίνονται οι ίδιες/οι εμπόρευμα στα σύγχρονα σκλαβοπάζαρα.

Η ρατσιστική, εγκληματική και απάνθρωπη πολιτική εναντίον των μεταναστ(ρι)ών, η πολεμική προετοιμασία που θέτει τους μετανάστες σαν μπαλάκι διαπραγμάτευσης και διακρατικής επιβολής εκατέρωθεν του Αιγαίου, η υποβάθμιση κάθε είδους κοινωνικής παροχής, σημαίνει για το προλεταριάτο, ντόπιο και ξένο, περισσότερο θάνατο. Από το σύγχρονο εργασιακό μεσαίωνα με τους νεκρούς εργάτες, από τους ανθρώπους που πεθαίνουν περιμένοντας το ασθενοφόρο, όσο οι ιδιωτικές κλινικές κερδοφορούν, από τους

δολοφονημένους ρομά και μετανάστες από μπάτσους, μέχρι το έγκλημα των Τεμπών και της Πύλου, κράτος και κεφάλαιο δολοφονούν.

Από την πλευρά μας οφείλουμε να παλέψουμε ενάντια στην στρατιωτικοποίηση των συνόρων και την ποινικοποίηση της μετανάστευσης. Να αγωνιστούμε από κοινού, ντόπιοι και μετανάστες για μια κοινωνία χωρίς πολέμους φτώχεια και προσφυγιά. Να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας, να οργανώσουμε την κάλυψη των βασικών και κοινωνικών αναγκών μας έξω από και ενάντια στο κράτος και το εμπόρευμα. Να κάνουμε το βήμα για την κοινωνία της ελευθερίας, της αλληλεγγύης, της ισότητας και της κοινοκτημοσύνης.

Να χτίσουμε γέφυρες διεθνιστικής αλληλεγγύης και ένα πλατύ, ταξικό, αντιφασιστικό, αντιπολεμικό κίνημα που θα ανατρέψει τα σχέδια των κυρίαρχων που επιφυλάσσουν την ίδια μοίρα για όλους μας.

Οι μετανάστ(ρι)ες είναι αδέρφια ταξικά. Στρατόπεδα συγκέντρωσης ποτέ και πουθενά! Μένουμε μαζί, δουλεύουμε μαζί, ντόπιοι/ες μετανάστ(ρι)ες τσακίζουμε ναζί!

Ταξική Αντεπίθεση, ομάδα Αναρχικών και Κομμουνιστών (Αθήνα) - Πέλοτο, στο δρόμο για την Αναρχία και τον Κομμουνισμό (Ξάνθη) - Αναρχική Ομάδα «Δυσήνιος Ίππος» (Πάτρα) - Κατάληψη Παλιού Νεκροτομείου (Αλεξανδρούπολη)