

## ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ - ΔΙΑΧΥΤΟΣ ΘΑ ΤΣΑΚΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ

Δέκα χρόνια πριν, στις 18 Σεπτέμβρη 2013 ο αντιφασίστας Παύλος Φύσσας δολοφονείται από τον χρυσαυγίτη Ρουπακιά με την ανοχή των αστυνομικών της ομάδα ΔΙΑΣ που βρισκόταν στο σημείο. Η δολοφονία του αντιφασίστα Παύλου Φύσσα, η δολοφονία του μετανάστη Σαχζάτ Λουκμάν λίγους μήνες πριν στα Πετράλωνα, αλλά και οι επιθέσεις σε αγωνιστές, αναρχικούς, κομμουνιστές, μετανάστες και συνδικαλιστές ήταν το αποτέλεσμα της στοχευμένης ενίσχυσης (υλικά) και κάλυψης (πολιτικά) που παρείχε το κράτος στην Χρυσή Αυγή, σαν αντίβαρο στους πολύμορφους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες που ξεσπούσαν απέναντι στις μνημονιακές πολιτικές επίθεσης στην κοινωνική βάση. Η δίωξη της Χ.Α. ως εγκληματική οργάνωση, επιχειρήσε να καταλαγιάσει τη συσσωρευμένη κοινωνική οργή, ενώ ταυτόχρονα το κράτος ενσωμάτωνε τις πρακτικές της Χ.Α. στην κεντρική του ατζέντα.

Στα «μακεδονικά συλλαλητήρια» (2018-2019) ο εθνικός κορμός συγκροτήθηκε σε κίνημα και η πλατιά μάζα των φασιστών/εθνικιστών/πατριωτών που συμμετείχαν παρείχαν πλήρη κάλυψη στις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν σε μετανάστες, σε αγωνιστές και σε κινηματικές δομές. Στον Έβρο το 2020, φασιστικά τάγματα εφόδου, παρακρατικοί, εθνοφύλακες μαζί με τις ένοπλες δυνάμεις (στρατό και αστυνομία) δρούσαν από κοινού, συγκροτώντας μικτές ομάδες και δολοφονώντας μετανάστες. Η δολοφονική δράση τους είχε την πλήρη κάλυψη και αποδοχή του κράτους και των συστημικών μμε. Χαρακτηριστικό είναι ότι η Σακελλαροπούλου τίμησε τους δολοφόνους της φασιστικής ομάδας «Αινήσιο Δέλτα», που ξαναήρθαν πριν λίγες μέρες στο προσκήνιο για την δολοφονική τους δράση.

Η αντιμεταναστευτική πολιτική του ελληνικού κράτους έχει γιγαντωθεί σε τέτοιο βαθμό που σχεδόν καθημερινά το λιμενικό πνίγει μετανάστες στο αιγαίο, η συνοριοφυλακή και ο στρατός τους βασανίζει, και τους δολοφονεί στον Έβρο και η αστυνομία τους καταδιώκει στην Εγνατία οδηγώντας τους σε θάνατο. Ταυτόχρονα, με την δράση του δίνει σήμα στους οργανωμένους φασίστες να υιοθετήσουν τις ίδιες πρακτικές.

Εδώ και χρόνια, ξεδιπλώνεται μια στοχευμένη αντιτουρκική προπαγάνδα από του κυβερνώντες και τα συστημικά μμε που καλλιεργεί ξανά το υπόστρωμα για το ριζώμα του φασισμού βαθιά στην κοινωνία: Το διαρκές αίσθημα του επικείμενου κινδύνου είναι μια αλάνθαστη συνταγή για να μετατοπίζεται η προσοχή από τα κοινωνικά προβλήματα και να ανανεώνεται το σύμφωνο εξουσίας-υπακοής μεταξύ των κυβερνώντων και των υπηκόων. Το ίδιο ξαναζεσταμένο φαί σερβίρεται και στις δυο πλευρές των συνόρων τη στιγμή που Ερντογάν και Μητσοτάκης επανεκλέχτηκαν με τεράστια ποσοστά και αλληλοσυγχαίρονταν για την τεράστια επιτυχία.

Με αφορμή την πανδημία του covid-19 αναδύθηκαν μια σειρά από συνωμοσιολογικά/αντιεπιστημονικά ιδεολογήματα που με πρόσχημα την περιστολή των ατομικών ελευθεριών, αναμασούσαν μια πλαστή αντισυστημικότητα και αποτέλεσαν τον δούρειο ίππο για την εδραίωση μιας «εναλλακτικής» ακροδεξιάς που διαδόθηκε κατά βάση μέσω των ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων στη νεολαία.

Δέκα χρόνια μετά λοιπόν, ο φασισμός εμφανίζεται με διάφορα πρόσωπα, το ίδιο και περισσότερο αποκρουστικά. Χτίζεται και ενισχύεται καθημερινά σε πολλαπλά επίπεδα, μα η στόχευση του παραμένει η ίδια: το κυνήγι των αδύναμων, η στοχοποίηση αγωνιστών, η εξόντωση αναρχικών και κομμουνιστών, η προστασία των εξουσιαστών μας. Στη σημερινή κοινοβουλευτική δημοκρατία έχουν λόγο παντός είδους φασίστες που νομιμοποιούν και κανονικοποιούν το μισανθρωπισμό τους. Στο κέντρο των πόλεων, τάγματα εφόδου επιτίθενται σε μετανάστες, όπως η πρόσφατη δολοφονία του μετανάστη εργάτη Πακιστάν Σιράζ Σαφτάρ στις 12/8 στον Περισσό. Στα σύνορα του Έβρου κυνηγοί κεφαλών καταδίωκαν μετανάστες, με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές, και επιτέθηκαν σε

αντιφασίστες και στους συντρόφους της Κ.Π.Ν. στην Αλεξ/πολη που έδειχναν την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στους πυρόπληκτους. Στο λιμάνι του Πειραιά όπου υπάλληλοι μιας ναυτιλιακής δολοφόνησαν εν ψυχρό έναν άνθρωπο χωρίς κανένα λόγο, όπως έκαναν και με τον Ζακ στην πλατεία Ομονοίας.

Δέκα χρόνια μετά δεν ξεχνάμε ποιο είναι το πραγματικό πρόσωπο των φασιστών, ποιος ο πραγματικός ρόλος της αστυνομίας, ποιος ο ρόλος της δικαστικής εξουσίας. Δεν συγχωρούμε καμία δολοφονία είτε είναι στο κέντρο της Αθήνας είτε στα σύνορα. Είναι τα ίδια μαχαίρια και τα ίδια γκλοπ που δολοφονούν και καταστέλλουν. Απέναντι στο τέρας του φασισμού δεν είμαστε διατεθειμένοι και διατεθειμένες να σκύψουμε το κεφάλι. Ο Παύλος Φύσσας δεν φοβήθηκε να κοιτάξει το τέρας κατάματα και από το θάρρος του οφείλουμε να διδαχτούμε όλοι.

Αν θέλουμε να τιμήσουμε τη ζωή και το θάνατο του, θα πρέπει με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα να σπάσουμε το φόβο και να βγούμε στο δρόμο. Να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας κλέβουν καθημερινά. Να παλέψουμε ενάντια στο θάνατο που σπέρνει το καπιταλιστικό σύστημα είτε σε καιρό ειρήνης είτε σε καιρό πολέμου. Να αναδείξουμε τα εργαλεία που χρησιμοποιεί, είτε αυτά λέγονται τάγματα εφόδου, είτε «σοβαρή ακροδεξιά», είτε σοσιαλδημοκρατική διακυβέρνηση. Να βάλουμε φρένο στη θανατοπολιτική που ρημάζει την κοινωνική βάση. Να σταματήσουμε τη λεηλασία του φυσικού περιβάλλοντος. Να δυναμώσουμε την κοινωνική και ταξική αλληλεγγύη, μέσα από την οργάνωση στα σωματεία μας, μέσα από τη δημιουργία δομών αλληλοβοήθειας ενάντια στην καταπάτηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων, ενάντια στη επίθεση στις κοινωνικές μας ανάγκες. Να οργανωθούμε από τα κάτω - κόντρα στο θάνατο που σπέρνει αυτό το σύστημα.

**ΤΟ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΔΕ ΘΑ ΔΙΣΤΑΣΕΙ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΞΑΝΑ ΑΝΑΧΩΜΑ ΣΤΟΝ ΕΠΕΛΑΥΝΟΝΤΑ ΦΑΣΙΣΜΟ.**

**ΘΑ ΒΑΛΕΙ ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΒΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΖΩΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ ΜΑΣ.**

**ΌΛΟΙ/ ΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΗΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ  
ΌΛΟΙ/ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18.9, ΣΤΙΣ 18.00 ΣΤΑ  
ΠΡΟΚΑΤ ΞΑΝΘΗΣ**

