

ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗ - ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Πάνω από ένας χρόνος έχει περάσει από το ξέσπασμα του Ουκρανορωσικού πολέμου και το πολεμικό σκηνικό οξύνεται, διεθνώς, ολοένα και περισσότερο. Πρόσφατο κομβικό γεγονός αποτελεί η **Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ**, η οποία ενισχύει τη θέση μάχης του Δυτικού κόσμου στην αντιπαράθεση με τον αντίπαλο πόλο **Ρωσίας-Κίνας**. Βασικά αποτελέσματα αυτής, η επέκταση της δυναμικής του ΝΑΤΟ τόσο σε χωροταξικό επίπεδο, επεκτείνοντας τα σύνορα του εντάσσοντας τη Σουηδία και τη Φινλανδία, όσο και σε επίπεδο υλικοτεχνικών υποδομών, εξοπλισμού και στρατιωτικής ισχύος. Στην παρούσα φάση, λοιπόν, παρά την όποια κανονικοποίηση του πολέμου, δε διαφαίνεται καμία αναχαίτιση στον ορίζοντα, ούτε σενάρια ειρήνης.

Σε αυτήν την πολεμική φρενίτιδα το ελληνικό κράτος δε μένει αμέτοχο, εδώ και καιρό. Αντίθετα, όντας πλήρως προσδεμένο στο άρμα του ΝΑΤΟ, επιδιώκει να αναδειχθεί εγγυήτρια δύναμη στην περιοχή των Βαλκανίων και της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Κούρσες, εξοπλιστικά, ασκήσεις κλπ. Έτσι, ολόκληρη η χώρα έχει μετατραπεί σε μια απέραντη βάση του ΝΑΤΟ με την Αλεξανδρούπολη, τον Άραξο, τη Σκύρο, τη Λάρισα, το Βόλο, τη Σούδα και την Ανδραβίδα να είναι κάποια ενδεικτικά σημεία που το ελληνικό κράτος φιλοξενεί ΝΑΤΟϊκά στρατεύματα. Τα γιγάντια ποσά σε εξοπλιστικά, οι πολεμικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ στην περιοχή με τη συμμετοχή του ελληνικού στρατού, η μετατροπή της Αλεξανδρούπολης σε ορμητήριο των αμερικανικών στρατευμάτων, αποτυπώνουν αυτήν την πρόσδεση.

Παράλληλα, το κράτος επιστρατεύει όλα του τα μέσα, προκειμένου να στήσει ένα εθνικό σώμα πρόθυμο να γίνει κρέας στα κανόνια του, νομιμοποιώντας στην κοινωνική συνείδηση τον πόλεμο και το μιλιταρισμό. Το ίδιο σώμα που το '19 κυνηγούσε μετανάστες στα σύνορα του Έβρου, κατά τη διάρκεια των πρόσφατων πυρκαγιών επιδόθηκε από τη μία σε αντιμεταναστευτικά πογκρόμ και από την άλλη στράφηκε ενάντια στον κόσμο του αγώνα και της αλληλεγγύης επιδιώκοντας να επιτεθούν στο χώρο του Αναγνωστηρίου στην Αλεξανδρούπολη.

Τη στιγμή που οι μισθοί μας δε φτάνουν ούτε για τα βασικά, που οι ζωές μας υποτιμώνται μέρα με τη μέρα, που η λεηλασία της φύσης συνεχίζεται ακάθεκτα, κράτος και κεφάλαιο εξαπολύουν τα τσιράκια τους για να επιτεθούν στους εξαθλιωμένους και τους καταπιεσμένους του κόσμου αυτού, αλλά και σε όσους σηκώνουν ανάστημα.

Αυτό το ξοφλημένο σύστημα δεν έχει τίποτα παραπάνω να δώσει παρά μόνο περισσότερη φτώχεια, εκμετάλλευση, οικολογική καταστροφή και πολέμους. Να χτίσουμε γέφυρες διεθνιστικής αλληλεγγύης μεταξύ των καταπιεσμένων και ένα πλατύ μαχητικό αντιπολεμικό κίνημα που θα βάλει φρένο στα σχέδια των κεφαλαιοκρατών και σε ένα νέο αιματοκύλισμα της τάξης μας.

Δεν ταυτιζόμαστε με κανένα ιμπεριαλιστικό μπλοκ και τα συμφέροντα των εκάστοτε αστικών τάξεων. Τα συμφέροντα της κοινωνικής βάσης και ευρύτερα των καταπιεσμένων, δεν βρίσκονται σε κανένα από τα πολεμικά σχέδια των δύο σχηματισμών. **Ο πόλεμος που αναγνωρίζουμε ως αναγκαίο για τη διέξοδο από την καπιταλιστική βαρβαρότητα είναι ένας: Ο ανειρήνευτος ταξικός πόλεμος, και στον οποίο οφείλουμε να βγούμε νικητές.** Με οργάνωση και ανυποχώρητο αγώνα.

Καλούμε σε αντιπολεμική/αντιφασιστική διαδήλωση στην Αλεξανδρούπολη στις 15/10, 13:00 στο πάρκο Ακαδημίας

ΔΕΝ ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ

ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ

ΤΑΞΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΟ ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

