

## 50 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ, Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΝΗ

Βρισκόμαστε 50 χρόνια μετά την εξέγερση του Νοέμβρη, τότε που η μαχόμενη νεολαία χέρι - χέρι με ευρύτερα καταπιεσμένα κομμάτια της κοινωνίας, συγκρούστηκε με το στρατιωτικό καθεστώς και το σύνολο της άρχουσας τάξης της εποχής. Παρά το τίμημα της δράσης τους, η κοινωνική βάση εξεγέρθηκε υψώνοντας ανάστημα απέναντι στο φόβο και τη συναίνεση που επικρατούσε, αφηφώντας την καταστολή, τα βασανιστήρια και το θάνατο. Και όμως, μισό αιώνα μετά, τα προτάγματα της Εξέγερσης του '73 παραμένουν επίκαιρα.

Στη σημερινή εποχή που η φρίκη του πολέμου μας κατακλύζει καθημερινά, τα προτάγματα του τότε αντιπολεμικού αγώνα συνδέονται με τις ανάγκες του σήμερα. Το αιματοκύλισμα του παλαιστινιακού λαού που μετράει πάνω από 12.000 νεκρούς και τουλάχιστον 25.000 τραυματίες, εκ των οποίων μεγάλο ποσοστό αποτελούν παιδιά, συνεχίζεται ακάθεκτα. Το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ από τις πρώτες ημέρες έχει αποκλείσει την Γάζα από τροφή, νερό και ηλεκτρισμό, καθώς και έχει αποκλείσει οποιαδήποτε διέξοδο από την Γάζα. Ταυτόχρονα δεν επιτρέπει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στην Παλαιστίνη, αφήνοντας 2 εκατομμύρια ανθρώπους στο έλεος τους. Η επιτήρηση και ο αποκλεισμός των βασικών αγαθών είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιεί το Ισραήλ από το 2006, έχοντας μετατρέψει την λωρίδα της Γάζας στην μεγαλύτερη ανοιχτή φυλακή. Οι βασικοί στόχοι ισοπέδωσης και λεηλασίας του Ισραήλ αποτελούν νοσοκομεία, σχολεία και άλλες δημόσιες υποδομές, με πρόσχημα την πρόθεση να εξουδετερώσουν τις υπόγειες σήραγγες της Χαμάς. Και όλα αυτά, με τη στήριξη σύσσωμου του δυτικού κόσμου και προφανώς του ελληνικού κράτους που διατείνεται για το δικαίωμα αυτοάμυνας του Ισραήλ, παρέχοντας σε αυτό άμεση οικονομική στήριξη και πολεμικό εξοπλισμό. Η μετατροπή της χώρας σε μια απέραντη βάση του NATO και η αгаστή συνεργασία του ελληνικού κράτους με το Ισραήλ στρώνουν το έδαφος στη σφαγή των παλαιστινίων και συμβάλλουν στη δημιουργία μιας επίγειας κόλασης στη Γάζα. Μισό αιώνα μετά, τα καθήκοντα του σύγχρονου αντιπολεμικού κινήματος επιτάσσουν την εναντίωσή μας στην πολεμική εμπλοκή του ελληνικού κράτους, αλλά και την αλληλεγγύη μας στον αγώνα της Παλαιστινιακής Αντίστασης για ελευθερία.

Συνολικότερα, στο διεθνές σκηνικό μυρίζει μπαρούτι εδώ και καιρό. Οι πολεμικές συγκρούσεις αυξάνονται ή τείνουν σε εκτόνωση, με χαρακτηριστικά παραδείγματα στην Ουκρανία, στο Σουδάν, στη Συρία, σε Αρμενία/Αζερμπαϊτζάν, στη Λιβύη κ.α. Παρά τις όποιες επιδιώξεις έχουν τα αφεντικά μας, δεν έχουμε κανένα λόγο να πολεμήσουμε αναμεταξύ μας. Αντίθετα, ενάντια στα εθνικά αφηγήματα που προσπαθούν να μας ταΐσουν, εμείς να χτίσουμε ένα πλατύ, ταξικό, αντιφασιστικό, αντιπολεμικό μέτωπο που θα βάλει φρένο στα σχέδια των αστικών τάξεων για ένα νέο αιματοκύλισμα.

Πέραν της πολεμικής απειλής, η θανατοπολιτική του κράτους, συνοδευόμενη πάντα με μπόλικη καταστολή, μας συνδέει με την εξέγερση του Νοέμβρη. Οι κρατικές δολοφονίες από πυρά μπάτσων (Σαμπάνης, Φραγκούλης, Χρήστος Μιχαλόπουλος), η καταστολή αγώνων, τα πεσίματα σε πορείες (όπως συνέβη και στην Ξάνθη στις 12.11), οι εκκενώσεις καταλήψεων, η αναβάθμιση του Ποινικού Κώδικα, οι απάνθρωπες συνθήκες κράτησης στις φυλακές είναι μερικά από τα στιγμιότυπα που συνθέτουν την κατάσταση στην οποία καλούμαστε να επιβιώσουμε και η οποία υπογραμμίζεται από τη φράση πως είτε σε πόλεμο είτε σε ειρήνη, χαμένοι είμαστε εμείς. Τέλος, εξέχουσα θέση στην κρατική και καπιταλιστική ατζέντα κατέχει η διαχείριση των μεταναστ(ρι)ών τους οποίους το κράτος δολοφονεί είτε σε ναυάγια, είτε σε στρατόπεδα συγκέντρωσης είτε στα σύνορα.

Η συσπείρωση ενός εθνικού κορμού που θα ταχθεί ενάντια στον εξωτερικό εχθρό πάει «χέρι-χέρι» με τη δημιουργία και την καταπολέμηση του «εσωτερικού εχθρού», όσων στήνουν ανάχωμα ενάντια στην υποτίμηση των ζώων της κοινωνικής βάσης ή όσων βρίσκονται στο περιθώριο και δεν πληρούν τα πρότυπα της καπιταλιστικής παραγωγής και κρατικής ευημερίας. Συντίθεται, λοιπόν, ένα πλαίσιο κάτω από το οποίο ο φασισμός αναδύεται και έρχεται στο προσκήνιο επιτελώντας ξανά τη βρώμικη δουλειά του (παρα)κράτους. Επιστρέφει στο προσκήνιο με σκοπό να στήσει ανάχωμα στους ταξικούς και κοινωνικούς αγώνες. Τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Μοναστηράκι στην 1 Νοέμβρη κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για περαιτέρω οργάνωση. Ωστόσο, παρά τις απογοητεύσεις και τα παιχνίδια εντυπώσεων, το αντιφασιστικό κίνημα ήταν και θα είναι εκεί κόντρα στην καταστολή και τις απαγορεύσεις. Μαζί με την κρατική κατεύθυνση νομιμοποίησης του μιλιταρισμού, τις κατευθύνσεις εξοπλισμών έναντι των κοινωνικών αναγκών, καθώς και τη ρητορική του αντιτουρκισμού ο φασισμός βρίσκει ολοένα και πιο πρόσφορο έδαφος.

Παράλληλα, τα φαινόμενα κοινωνικού κανιβαλισμού ολοένα και πληθαίνουν. Όσο μάλιστα η επίθεση στην κοινωνία, όσο οι τιμές στα βασικά είδη βρίσκονται στα ύψη, όσο οι μισθοί πέφτουν, ο κοινωνικός ιστός διαταράσσεται. Η ακρίβεια μαστίζει και οι ζωές της κοινωνικής βάσης λεηλατούνται.

50 χρόνια μετά, ο αγώνας ενάντια στο φασισμό, τον πόλεμο, ο αγώνας για την επιβίωση συνοδεύεται από την ίδια αναγκαιότητα. Ενάντια στη μουσειοποίηση αυτής της επετείου, να υπενθυμίσουμε στους εκμεταλλευτές μας πως είμαστε εδώ και στήνουμε ανάχωμα στην ολομέτωπη επίθεση που βιώνουμε. Με όπλο μας την αλληλεγγύη και το διεθνισμό να αντιπαρατεθούμε στα σχέδια των αστικών τάξεων που μας θέλουν να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας για τα συμφέροντά τους. Με όχημα την ταξική συνείδηση να τσακίσουμε το φασισμό και το σύστημα που τον γεννά, όπως συνέβη και εκείνο τον Νοέμβρη πριν μισό αιώνα. Ενάντια στην περαιτέρω φτωχοποίηση μας και στις νεοφιλελεύθερες επιταγές κράτους και κεφαλαίου, να οργανωθούμε και να δράσουμε ενάντια στη συνεχιζόμενη υποτίμηση των ζώων μας, σε κάθε μορφή εξουσίας και κάθε τι που μας καταπιέζει.

**ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ ΛΑΟ - ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ  
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ  
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ, ΤΟΝ ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΟΒΟ, ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΜΕ  
ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΠΟΛΕΜΟ**

**ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΔΥΟ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ  
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ 17ΧΡΟΝΟΥ ΡΟΜΑ ΑΠΟ ΧΕΡΙ ΜΠΑΤΣΟΥ ΣΤΙΣ 12.11.23 ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ**

**Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ, ΚΕΡΔΙΖΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΓΩΝΕΣ**

**ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΞΟΥΣΙΑΣ - ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΩΡΑ**



**Αυτόνομο Στέκι Ξάνθης**  
stekiksanthis.squat.gr