

ΤΗ ΛΕΓΑΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ, ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΤΗ ΛΕΝΕ ΑΚΟΜΑ

Εδώ και οκτώ, πλέον, μήνες γινόμαστε μάρτυρες μιας επιχείρησης αφανισμού του παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Οι νεκροί σήμερα ανέρχονται στους 40.000 με την πλειοψηφία αυτών να είναι μικρά παιδιά και γυναίκες, ενώ δεκάδες χιλιάδες είναι βαριά τραυματισμένοι, με τον υπόλοιπο κομμάτι του πληθυσμού - περίπου 1,5 εκατομμύριο - να παλεύουν για τη ζωή τους αντιμετωπίζοντας λιμό, και μολυσματικές ασθένειες παράλληλα με τις βόμβες του ισραηλινού στρατού - βρισκόμενοι πλέον στη Ράφα, έχοντας εκτοπιστεί από τη Γάζα, με όλες τις διόδους διαφυγής, ακόμη και για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας να είναι κλειστές.

Αυτή η κτηνωδία έρχεται και πάλι να υπενθυμίσει σε όλες και όλους μας το πρόσωπο του καπιταλισμού της αποικιοκρατίας, των κρατών, αλλά και του φασισμού και του μιλιταρισμού.

Οι κύριοι στόχοι του Ισραήλ όλη την περίοδο της επίθεσης ήταν τα νοσοκομεία και οι υποδομές που πλέον έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Πραγματοποιεί ένα γενοκτόνο πόλεμο στοχεύοντας και βομβαρδίζοντας αμάχους και καταυλισμούς προσφύγων, όπως παρακολουθήσαμε τη φρίκη της εμπρηστικής επίθεσης στον καταυλισμό Τελ - αλ - Σουλτάν που έκαψε ζωντανούς τουλάχιστον 40 ανθρώπους.

Επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να κάμψει την αντίσταση. Αυτός ο λαός όμως, που 75 και πλέον χρόνια ζει στο πετσί του το θάνατο, τους βασανισμούς και τον ξεριζωμό από τον Ισραηλινό στρατό, μέσα στα συντρίμια αναγεννιέται και αυτοοργανώνεται, στήνει αυτοσχέδιες δομές περίθαλψης και αλληλεγγύης αποτελώντας την άκαμπτη βάση της αντίστασης του παλαιστινιακού λαού, που συνεχίζει να πολεμά για τη ζωή και την ελευθερία του και να καταγράφει στρατιωτικές νίκες απέναντι στον πιο καλά εξοπλισμένο στρατό στον κόσμο, που δέχεται και την στήριξη μάλιστα από σύσσωμο το δυτικό ιμπεριαλισμό.

Το κράτος του Ισραήλ από την αρχή της δημιουργίας του αποτελεί τον στρατιωτικό βραχίονα των ΗΠΑ/ΝΑΤΟ στη Μ. Ανατολή. Για αυτό και από την αρχή του εκτοπισμού του παλαιστινιακού λαού είχε την πλήρη στήριξη της δύσης με στρατιωτικό εξοπλισμό, ακόμα και σήμερα που η φρίκη της γενοκτονίας δε μπορεί να κρυφτεί. Καθώς, μια στρατιωτική νίκη για το Ισραήλ, είναι και νίκη για τους σχεδιασμούς του δυτικού ιμπεριαλισμού στην περιοχή. Και όπως είναι γνωστό, το ελληνικό κράτος δε μένει αμέτοχο.

Προσδεδεμένο πλήρως στο άρμα των ΗΠΑ/ΝΑΤΟ, το ελληνικό κράτος, αποτελώντας στρατηγικό σύμμαχο του Ισραήλ σε οικονομικό, διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο, έχει ήδη στείλει πολεμικό πλοίο που συνδράμει στην περιοχή, κλιμακώνοντας έτσι τη συνενοχή του στο εν εξελίξει μακελειό. Ο κομβικός ρόλος του ελληνικού κράτους, ακόμα, φανερώνεται με την μετατροπή της 1ης Στρατιάς στη Λάρισα, σε συντονιστικό κέντρο της εν λόγω επιχείρησης.

Η πολεμική αναβάθμιση του ελληνικού κράτους ολοκληρώνεται με την όξυνση της καταστολής στο εσωτερικό, ώστε να επιβληθεί σιγή στην κοινωνία για την εμπλοκή του στη Μ. Ανατολή στο πλευρό του Ισραήλ, και στους διακρατικούς ανταγωνισμούς στο πλευρό

των ΗΠΑ/ΝΑΤΟ/ΕΕ. Επιτίθεται στις διαδηλώσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, συλλαμβάνει Παλαιστίνιους πρόσφυγες και αλληλέγγυο κόσμο, εκκενώνει καταλήψεις στην γραμμή που χαράσσουν τα δυτικά κράτη που προσπαθούν να μαζέψουν τις συνέπειες των εγκλημάτων τους στο εσωτερικό τους. Καθώς, από άκρη σε άκρη, σε όλο τον κόσμο ξεσπούν γενικευμένες διαδηλώσεις, καταλήψεις σε πανεπιστήμια και συγκρούσεις μεταφέροντας έτσι τη σύγκρουση στον πραγματικό εχθρό των από τα κάτω διεθνώς: Το κράτος, το πολιτικό προσωπικό, το στρατό και τις δυνάμεις καταστολής

Το μήνυμα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Δε θα γίνουμε συνένοχοι στη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ με τις πλάτες των δυτικών κρατών.

Το πρώτο βήμα της αλληλεγγύης είναι να είμαστε στο δρόμο. Να μπλοκάρουμε την οποιαδήποτε στήριξη στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Να υψώσουμε την αλληλεγγύη στην παλαιστινιακή αντίσταση που εκπέμπει την προοπτική για την αντίσταση των από τα κάτω διεθνώς απέναντι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, την κρατική τρομοκρατία, το φασισμό, τη φτώχεια και την εξαθλίωση.

Να στοχοποιήσουμε τις πολεμικές ασκήσεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα, που ροκανίζουν τις κοινωνικές μας ανάγκες και προετοιμάζουν το έδαφος και περαιτέρω εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο. Να μπλοκάρουμε την πολεμική έρευνα εντός των ΑΕΙ και τον πόλεμο κατά των μεταναστ(ρι)ών και να χτίσουμε σχέσεις αλληλεγγύης με τους καταπιεσμένους διεθνώς. Να σταθούμε απέναντι στην πολιτική που προετοιμάζει την ίδια μοίρα για όλους μας.

Να δυναμώσουμε το αντιπολεμικό κίνημα στα μετόπισθεν του πολέμου ως τη μόνη προοπτική για τη διέξοδο από αυτή τη βαρβαρότητα. Γιατί η μόνη προοπτική ουσιαστικής ειρήνευσης βρίσκεται στη σύγκρουση με την πολιτική του πολέμου που επιβάλλει το κράτος. Βρίσκεται και θα βρίσκεται πάντα στους δρόμους του αγώνα για ένα κόσμο ισότητας, αλληλεγγύης, χωρίς διακρίσεις. Ένα κόσμο που θα φέρει την ειρήνη για όλη την ανθρωπότητα.

