

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΤΑΞΙΚΗΣ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗΣ

Την Τετάρτη 10 Ιούλη οι μπάτσοι της Αντιτρομοκρατικής εισέβαλλαν στα γραφεία της Ταξικής Αντεπίθεσης στα Εξάρχεια. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε εισβολή της αντιτρομοκρατικής και σε σπίτια τριών συντρόφων. Ο ένας των τριών που αποτελεί και μέλος της συλλογικότητας, οδηγείται στη ΓΑΔΑ με πρόσχημα μια αφηρημένη «έρευνα για τρομοκρατία». Παρά το κρατικό ντελίριο, ο σύντροφος αφήνεται ελεύθερος.

Όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν ένα πρωτοφανές περιστατικό. Το κράτος έχει επιδοθεί ξανά στο παρελθόν σε κατασταλτικές επιχειρήσεις και μεθοδεύσεις τρομοκρατίας ενάντια στους συντρόφους και τις συντρόφισσες της Ταξικής Αντεπίθεσης. Πιο συγκεκριμένα, στο παρελθόν υπήρξαν περιστατικά παρακολουθήσεων της συλλογικότητας είτε με κάμερες σε κρατικά αυτοκίνητα της αντιτρομοκρατικής έξω από τον τότε πολιτικό της χώρο, είτε με συσκευές γεωεντοπισμού στα οχήματα των συντρόφων είτε με στημένα δημοσιεύματα στοχοποιώντας τα μέλη της ομάδας ως «τρομοκράτες».

Όπως και τότε έτσι και σήμερα ο πραγματικός λόγος στοχοποίησης της Ταξικής Αντεπίθεσης είναι η συνεπής και αγωνιστική στάση της. Οι αντιμνημονιακοί αγώνες, τότε ως «ομάδα Αναρχικών και Κομμουνιστών ενάντια στην ΕΕ», ο μαχητικός αντιφασιστικός αγώνας, η στήριξη των εργατικών αγώνων, το στήσιμο δομών αλληλεγγύης, οι αντιπολεμικοί αγώνες, η εναντίωση στη λεηλασία της φύσης και η αλληλεγγύη στους μετανάστες, είναι κάποιοι από τους πραγματικούς λόγους που το κράτος θέτει ξανά και ξανά στο στόχαστρο τους συντρόφους της Ταξικής Αντεπίθεσης.

Η στοχοποίηση των συντρόφων της Ταξικής Αντεπίθεσης είναι στοχοποίηση προς όλο το κίνημα. Και με τη σειρά της, η στοχοποίηση προς το κίνημα, αποτελεί επίθεση προς την κοινωνία και ιδιαίτερα προς τα κομμάτια εκείνα που αγωνίζονται και στήνουν αναχώματα αντίστασης, αλλά και σε αυτά που βρίσκονται στο περιθώριο, εκτός της παραγωγικής διαδικασίας για το κεφάλαιο και τα συμφέροντα του.

Όσο, μένουμε ανοχύρωτοι απέναντι στο κράτος, αυτό θα μας χτυπά. Όσο δε στήνουμε αναχώματα ενάντια στην κρατική καταστολή, αυτή θα επεκτείνεται. Ο καπιταλισμός, όπως τον ζήσαμε και τον ξέραμε καταρρέει, μαζί με τις ταξικές ισορροπίες του παρελθόντος. Ο νέος ολοκληρωτισμός, οπλισμένος με το νέο Ποινικό Κώδικα, ανατρέπει βίαια τα υπάρχοντα πλαίσια νομιμότητας. Πλέον μας στοχοποιούν και μας καταδικάζουν χωρίς καν προφάσεις. Και δεν αφορά μόνο σε όσους τάσσονται ιδεολογικά και πολιτικά στη μάχη ενάντια στο κράτος και τον καπιταλισμό. Πλέον αρκεί μονάχα η λήψη αγωνιστικής θέσης απέναντι στις κρατικές πολιτικές και τις κοινωνικές σχέσεις εκείνες που συντηρούν και ενισχύουν τη βαναυσότητα της καθημερινότητας του καπιταλισμού,

αρκεί η συμμετοχή σε μια απεργία ή σε μια διαδήλωση, η αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο που του παίρνουν το σπίτι και η δημόσια πολιτική τοποθέτηση.

Απέναντι, λοιπόν, στους σχεδιασμούς του κράτους και των διαχειριστών του, με όχημα την ισότητα και την αλληλεγγύη να πάρουμε θέση μάχης. Έχοντας πλάι μας ο ένας την άλλη, να οργανώσουμε την αντίσταση μας και να αγωνιστούμε συλλογικά. Όσοι πιστεύουν ότι με τέτοια φτηνά κόλπα θα μας στείλουν σπίτια μας πλανώνται πλάνην οικτράν.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ

**ΜΠΑΤΣΟΙ - ΔΙΚΑΣΤΕΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΤΩ ΤΑ ΞΕΡΑ ΣΑΣ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΣΣΕΣ ΜΑΣ**

**ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ, ΤΟΝ ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΟΒΟ,
ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΠΟΛΕΜΟ**

