

Η ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΜΟΣ ΣΤΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Η όξυνση των διακρατικών συγκρούσεων, από την Ουκρανία και τη Ρωσία, μέχρι την επίθεση που διεξάγει το Ισραήλ στη Μ. Ανατολή, σηματοδοτεί για το πολυεθνικό προλεταριάτο από τη μία περεταίρω θάνατο, εκτοπισμό και προσφυγιά και από την άλλη ένταση της υποτίμησης, της φτώχειας και της εξαθλίωσης.

Το κράτος του Ισραήλ, όσο επιχειρεί τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, που μετρά πάνω από 40.000 νεκρούς, διευρύνει την επίθεση στο Λίβανο, δολοφονώντας εκατοντάδες αμάχων, και στο Ιράν ετοιμάζοντας εκ νέου επίθεση. Επιδιώκει έτσι, να αναδειχθεί σε ηγέτιδα δύναμη, που θα εξασφαλίζει παράλληλα τα συμφέροντα των ΗΠΑ/ΝΑΤΟ, στην περιοχή.

Το ελληνικό κράτος προσδεμένο πλήρως στο άρμα του ΝΑΤΟ ακολουθεί πιστά τις εντολές του δυτικού ιμπεριαλισμού για τη Μ. Ανατολή, που ευθυγραμμίζονται με τα συμφέροντα του εγχώριου κεφαλαίου. Από τις ελληνικές φρεγάτες που συνδράμουν στην περιοχή, τη μετατροπή της 1^{ης} Στρατιάς στη Λάρισα σε συντονιστικό κέντρο της εν λόγω επιχείρησης, την ελληνική αποστολή αντιπυραυλικών συστημάτων και προσωπικού να τα στελεχώνει από το 2021 στη Σ. Αραβία, τις πολεμικές ασκήσεις συνεργασίας με το Ισραήλ στον ελλαδικό χώρο, μέχρι την υλική και πολιτική στήριξη του Ισραήλ και της γενοκτονίας που διαπράττει, το ελληνικό κράτος μετέχει ενεργά στην εν εξελίξει αιματοχυσία.

Παράλληλα συνεχίζει τις αποστολές όπλων στην Ουκρανία χρησιμοποιώντας την Αλεξανδρούπολη σαν ορμητήριο νατοϊκών στρατευμάτων για να συνδράμουν στην περιοχή, όσο ολόκληρος ο ελλαδικός χώρος τείνει να μετατραπεί σε νατοϊκή βάση, κρίσιμη για τους σχεδιασμούς της συμμαχίας λόγω της γεωγραφικής του θέσης, και εφελτήριο στρατιωτικών δυνάμεων, όπως διαχρονικά συμβαίνει με τη βάση της Σούδας για την εμπλοκή στη Μ. Ανατολή.

Προέκταση αυτού του πολέμου είναι ο πόλεμος που έχουν κηρύξει τα κράτη με τις επιταγές της ΕΕ εναντίων των μεταναστών. Όσο εντείνεται η πολεμική αναβάθμιση, τα σύνορα θωρακίζονται έχοντας μετατρέψει τη Μεσόγειο σε ένα απέραντο νεκροταφείο. Το ελληνικό κράτος, λόγω και της γεωγραφικής του θέσης, λειτουργεί ως προμετωπίδα στις δολοφονίες αυτές, με τις αλληπάλληλες δολοφονικές επαναπροωθήσεις, το ανθρωποκυνηγητό στα σύνορα, τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης. Ήταν μόλις ένα χρόνο πριν, όπου το ελληνικό λιμενικό έπνιξε πάνω από 600 ανθρώπους στα ανοιχτά τις Πύλους, η μαζικότερη δολοφονία με τη σφραγίδα του ελληνικού κράτους και της ΕΕ στη σύγχρονη ιστορία.

Είναι τα ίδια κράτη που γεννούν τους πολέμους και εμπλέκονται σε επεμβάσεις σε Μ. Ανατολή, Ασία και Αφρική, και όσοι άνθρωποι καταφέρουν να ξεφύγουν από τον ρημαγμένο τόπο που αφήνουν πίσω, δολοφονούνται από τα ίδια, στα ευρωπαϊκά σύνορα, είτε φυλακίζονται, βασανίζονται και επαναπροωθούνται. Όσο, δηλαδή, το ελληνικό κράτος στηρίζει την επίθεση που διεξάγει το Ισραήλ στη Μ. Ανατολή, θωρακίζει παράλληλα τα σύνορα του απέναντι σε όσες και όσους καταφέρουν να διαφύγουν για να γλιτώσουν από τις ισραηλινές βόμβες.

Η πολεμική αναβάθμιση, ώστε να συμβούν τα παραπάνω αναίμακτα, ολοκληρώνεται με την επίθεση στο εσωτερικό. Οι έμμεσες συνέπειες του πολέμου, όπως η περαιτέρω φτωχοποίηση, επιβάλλουν για τα κράτη και την όξυνση της καταστολής αλλά και την προώθηση του κοινωνικού εκφασισμού σαν αντίβαρο στις κοινωνικές και ταξικές διεκδικήσεις. Επιχειρείται έτσι, να παύσει κάθε φωνή που διεκδικεί και διαμαρτύρεται για τα αυτονόητα, και να νομιμοποιηθεί σε ένα συλλογικό συνειδητό η μισαλλοδοξία, ο милитарισμός, οι κρατικές δολοφονίες μεταναστών και εν τέλη η ίδια η εμπλοκή στον πόλεμο.

Έχουμε καθήκον να χτίσουμε ένα πλατύ, ταξικό - διεθνιστικό - αντιφασιστικό - αντιπολεμικό κίνημα ως τη μόνη προοπτική για την ουσιαστική σύγκρουση με την πολιτική του πολέμου.

Να μπλοκάρουμε την οποιαδήποτε στήριξη στο κράτος του Ισραήλ. Να υψώσουμε την αλληλεγγύη στην παλαιστινιακή αντίσταση που εκπέμπει την προοπτική για την αντίσταση των από τα κάτω διεθνώς απέναντι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, την κρατική τρομοκρατία, το φασισμό, τη φτώχεια και την εξαθλίωση.

Να στοχοποιήσουμε τις πολεμικές ασκήσεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα, που ροκανίζουν τις κοινωνικές μας ανάγκες και προετοιμάζουν το έδαφος και περαιτέρω εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο. Να μπλοκάρουμε τον πόλεμο κατά των μεταναστ(ρι)ών και να χτίσουμε σχέσεις αλληλεγγύης με τους καταπιεσμένους διεθνώς. Να σταθούμε απέναντι στην πολιτική που προετοιμάζει την ίδια μοίρα για όλους μας.

Γιατί η μόνη προοπτική ουσιαστικής ειρήνευσης βρίσκεται στη οργάνωση, την αλληλεγγύη και την αντεπίθεση των από τα κάτω. Βρίσκεται και θα βρίσκεται πάντα στους δρόμους του αγώνα για ένα κόσμο ισότητας, αλληλεγγύης, χωρίς διακρίσεις. Ένα κόσμο που θα φέρει την ειρήνη για όλη την ανθρωπότητα.

