

ΚΑΜΙΑ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ ΣΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΜΑΓΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ.

Στις 3 Φλεβάρη συνεχίζεται η δίκη των τριών εκ των έξι αστυνομικών που βασάνισαν το Βασίλη Μάγγο οδηγώντας τον στον θάνατο, έξω από τα δικαστήρια του Βόλου τον Ιούνιο του 2020, μία μέρα μετά τη μεγαλειώδη διαδήλωση στην ΑΓΕΤ-LAFARGE.

Ο Βασίλης στοχοποιήθηκε, χτυπήθηκε και βασανίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. για τη συμμετοχή του στους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες στην πόλη του Βόλου και στον αγώνα ενάντια στην καύση σκουπιδιών και στα επιχειρηματικά συμφέροντα της ΑΓΕΤ - LAFARGE που κερδοσκοπεί σκορπώντας τον καρκίνο και ρυπαίνοντας το περιβάλλον της πόλης.

Η δολοφονία του αποτέλεσε το πιο φρικτό στιγμιότυπο της απόπειρας των κρατικών μηχανισμών να τρομοκρατήσουν την τοπική κοινωνία και τον κόσμο του Βόλου που αγωνίζεται για τη ζωή του, ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή και στο θάνατο που σπέρνει η ΑΓΕΤ στην περιοχή.

Σπλάχνο από τα σπλάχνα των κοινωνικών κινημάτων, το πρόσωπο του Βασίλη Μάγγου συμπυκνώνει το κομμάτι εκείνο της κοινωνίας που δε σκύβει το κεφάλι απέναντι στην αδικία, την εκμετάλλευση, στην καταστροφική επέλαση των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό άλλωστε εξηγεί και το μένος στο πρόσωπο του από τους κρατικούς μηχανισμούς.

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά, έπειτα από αλλεπάλληλες κρατικές και δικαστικές μεθοδεύσεις ώστε να συγκαλυφθεί η δολοφονία, όπως οι συνήθεις στημένες ΕΔΕ, η απαγόρευση από το δικαστήριο ύπαρξης πολιτικής αγωγής της οικογένειας του Βασίλη, ο αγώνας για δικαίωση δεν τρομοκρατείται, συνεχίζεται!

Σήμερα, το λεγόμενο «κράτος δικαίου» είναι πιο γυμνό από ποτέ. Η μαζική κρατική δολοφονία στα Τέμπη και η ενορχηστρωμένη απόπειρα συγκάλυψης της συμπυκνώνει όλη τη σαπίλα του κρατικού καπιταλιστικού συστήματος. Όσο όμως το κράτος ισχυροποιεί την εξουσία του, τόσο η αστική δικαιοσύνη θα κουκουλώνει τα δολοφονικά του εγκλήματα για την διασφάλιση των συμφερόντων αυτού, των εκάστοτε πολυεθνικών και της οικονομικής ελίτ που πλουτίζει από το δικό μας αίμα.

Το γνωρίζουμε καλά επομένως, πως εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Το ουσιαστικό δίκιο κρίνεται στους δρόμους του αγώνα. Όσο εκεί φυτρώνει ο σπόρος της αμφισβήτησης, της εναντίωσης σε κάθε εκμετάλλευση, της οργής για κάθε έναν από τους νεκρούς μας από το κράτος, τόσο το πρόταγμα για ουσιαστική κοινωνική δικαιοσύνη θα δυναμώνει και θα γίνεται αγκάθι που ανοίγει ρήγμα στην εξουσία μέχρι την ολοκληρωτική αποσάθρωση της.

Τέσσερα χρόνια μετά, «... ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε πάντα ενάντια σε κάθε τι που μας πνίγει και δεν μπορούμε να ανασάνουμε, ενάντια στο άδικο, για την ελευθερία όλων μας, σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Κι ας μη νικήσουμε ποτέ... Θα πολεμάμε πάντα!»

Βασίλης Μάγγος, πάντα παρών!